

## **Το θαυμαστό ταξίδι του Δημοτικού Σχολείου Άρνισσας**

Μια καλημέρα σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Άρνισσας/Πέλλας και βρισκόμαστε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα. Έχουμε περίπου 100 μαθητές και 15 εκπαιδευτικούς.

Πριν από λίγους μήνες μας γεννήθηκε μια ιδέα για να γνωρίσουμε τα σχολεία και τους τόπους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσα από τη συνεργασία των σχολείων μας.

Η ιδέα βασίστηκε σε ένα εγχείρημα που είχε γίνει πριν από 120 χρόνια περίπου, στη Σουηδία, από την συγγραφέα και δασκάλα Σέλμα Λάγκερλεφ. Ήταν η κατά παραγγελία συγγραφή μιας ιστορίας γεωγραφικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία. Η φανταστική αυτή ιστορία που ξετυλίγεται μέσα από «Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον» έδωσε «φτερά» στους μαθητές εκείνης της εποχής για να γνωρίσουν τα βουνά και τις λίμνες, τις πεδιάδες και τα ποτάμια της χώρας τους. Περιπέτειες που τους αποκάλυψαν μυστικά της φύσης αλλά και μύθους της Σουηδίας.

Έτσι λοιπόν κι εμείς ξεκινάμε το «θαυμαστό ταξίδι μας» παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου μας. Τα μάτια του δικού μας Νιλς Χόλγκερσον βλέπουν μπροστά τους την επιστολή μας, ενδεικτικές φωτογραφίες και ζωγραφιές ή και χάρτες του τόπου μας.

Αφού μας στείλετε και εσείς με τη σειρά σας κάτι ανάλογο, μπορούμε σε ένα δεύτερο ή τρίτο βήμα να κάνουμε μια γνωριμία: με την ορνιθοπανίδα – ιχθυοπανίδα, με θρύλους του τόπου μας, με αξιοθέατα, με παραδοσιακά παιχνίδια, με συνταγές μαγειρικής και

γενικότερα με ότι άλλο επιθυμείτε και που μπορεί να ενδιαφέρει τους μαθητές σας.

Έτσι, λοιπόν, σας περιμένουμε σ' αυτό το υπέροχο ταξίδι ως συνταξιδιώτες βάζοντας από κοινού και τον χρονικό ορίζοντα της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση

Η Συντακτική Ομάδα της εφημερίδας «Ανήσυχια Μολύβια»  
του Δημοτικού Σχολείου της Άρνισσας