

Έκδοση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Άρνησσας - Φύλλο 14ο - Οκτώβριος 2016 - Τιμή 1 €

Ο αγιασμός του σχολείου μας



Στις 12 Σεπτεμβρίου έγινε ο αγιασμός του σχολείου μας. Στον αγιασμό παραβρέθηκε ο Σχολικός σύμβουλος,



οι δάσκαλοι και ο Πάτερ Νικόλαος ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό και ευλόγησε όλα τα παιδιά όπως κάθε χρόνο.

Στη συνέχεια υποδεχτήκαμε τα παιδιά της πρώτης τάξης μοιράζοντάς τους το καθιερωμένο μπαλόνι που συμβολίζει τον ενθουσιασμό τους για το νέο τους ξεκίνη-

μα, το γλαστράκι με το φυτό το οποίο συμβολίζει την ανάπτυξη - εξέλιξη τους στο σχολείο, τα ζαχαρωτά για να τα γλυκάνουμε και τέλος ο κύριος Σάκης φώναξε τα παιδιά από την έκτη τάξη που θα τα πρόσεχαν. Επειτα μπήκαμε στις τάξεις και πήραμε τα βιβλία μας, και αφού



οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μας μίλησαν και μας έδωσαν τις σχολικές λίστες όλοι οι μαθητές έφυγαν, περιμένοντας την επομένη ημέρα. Και έτσι μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε!

Κείμενο: Κωνσταντίνα Παπαζήση – Ιωάννα Παπαγιαννίδου – Βασιλεία Λιόλιου (ΣΤ΄ τάξη)



Τρύγος

Φέτος η ΣΤ΄ τάξη του σχολείου μας, σε συνεργασία με την Β΄ τάξη έκαναν τον τρύγο (5 Οκτωβρίου). Στην είσοδο του σχολείου μας έχουμε μια κληματαριά, την οποία τρυγήσαμε και όταν ήμασταν στη Δ΄ τάξη. Αυτό έγινε και φέτος.

Δανειστήκαμε δυο σκάλες από τους γείτονες μας – τους Χρήστο και Θεόφιλο Μπόγια – τους οποίους και ευχαριστού-

με. Μαζέψαμε πρώτα τα σταφύλια σε κουβάδες και στη συνέχεια σε κλουβάκια. Έπειτα τα βάλαμε σε λεκάνες και τα πατήσαμε. Ύστερα τις αδειάσαμε σε ένα βαρελάκι που έφερε ο κύριος μας. Θα πρέπει να μείνουν έτσι για λίγο καιρό (40 μέρες) και στη συνέχεια θα τα πάμε στο καζάνι του χωριού μας για να κάνουμε τσίπουρο.

Την ίδια μέρα η ΣΤ΄ τάξη φύτεψε μαρούλια και κρεμμύδια στον κήπο του σχολείου και πότισε τα λουλούδια που είχε φυτέψει την προηγούμενη φορά!!!!

Κείμενο- Δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση -ΣΤ΄ τάξη

Περιεχόμενα

- ✓ Το μήλο και η μηλόπιτα σελ.2
- ✓ Κολυμβητικοί Αγώνες Βεγορίτιδας - Χαιρετισμός των εκπαιδευτικών σελ.3
- ✓ Φθινόπωρο - Ειρήνη σελ.4
- ✓ Κόμικ Αγγλικών - Μία μέρα διαφορετική από τις άλλες σελ.5
- ✓ Το εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας - Άγιος Δημήτριος και Νεκτάριος σελ.6
- ✓ Η Άρνησσα στο πέρασμα του χρόνου σελ.7
- ✓ Α΄ τάξη σελ.8
- ✓ Β΄ τάξη σελ.9
- ✓ ΤΟ ΜΕΓΑ - Φωτιά στη Θάσο σελ.10
- ✓ Μία μέρα στο κάστρο - 100 χρόνια Μάχη του Καΐμακισαλάν σελ. 11
- ✓ Ημερολόγιο σχολικού κήπου σελ.12
- ✓ Ημέρα και νύχτα - Ηλιακό σύστημα σελ.13
- ✓ Ανέκδοτα - Παροιμίες - Το αγαπημένο μου ζώο σελ.14
- ✓ Παραολυμπιακοί Αγώνες - Γ. Μπολι - Το κολύμπι - Super League σελ.15
- ✓ Μπότσια - 28η Οκτωβρίου - Ημέρα αθλητισμού - Απελευθέρωση Έδεσσας σελ.16

Τα ανήσυχα
μολύβια της
Άρνισσας

ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση
Δημοτικό
Σχολείο
Άρνισσας

58002 Άρνισσα

Τηλ.: 2381031234

mail@dim-arniss.pel.sch.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
(Ε'-ΣΤ' ΤΑΞΗ)
Δακτυλογράφηση
κειμένων

Γεωργίου Βερονίκη(ΣΤ')

Καραβίτη Μαρία(ΣΤ')

Λαζαρίδου Γεωργία(ΣΤ')

Λιόλιου Βασιλεία(ΣΤ')

Παπαγιαννίδης Ανθimos(ΣΤ')

Παπαγιαννίδου Ιωάννα(ΣΤ')

Παπαζήση Κωνσταντίνα(ΣΤ')

Καραθανάσης Γιώργος(Ε')

Κέκης Μιχαήλ(Ε')

Μπόγια Ναταλία(Ε')

Παπαγιαννίδου Τατιάνα(Ε')

Τσιτιρίδου Κυριακή(Ε')

Συντονιστές

Δάσκαλοι

Ηλίας Κάρτας

Αθανάσιος Θεοδώρου

Το λογότυπο της εφημερίδας σχεδίασαν η Ιωάννα Παπαγιαννίδου και ο Χρήστος Χατζηγεωργώδης.

Συνδρομή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ



Το μήλο

Το μήλο είναι ένα θρεπτικό, ζουμερό, κόκκινο φρούτο που βγαίνει απ' το δέντρο μηλιά και το μαζεύουμε το Σεπτέμβριο. Μόλις τα μαζέψουνε οι αγρότες τα πηγαίνουνε στο Συνεταιρισμό(ψυγείο) Άρνισσα, που τα διατηρούνε κρύα.

Μερικά απ'τα μήλα τα πουλάνε στις αγορές ενώ κάποια άλλα γίνονται χυμός.

Οι ποικιλίες, οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή της Άρνισσας είναι αρκετές, μερικές απο αυτές είναι: φουτζι, γκόλντεν, τζόνα, γκράν σμιθ και πολλές άλλες.

Επίσης με τα μήλα φτιάχνουμε λικέρ, μαρμελάδα, κομπόστα, χυμό, γλυκό του κουταλιού και μηλόπιτα.

Τέλος με τα μήλα έχει βγει και μια παροιμία που λέει: «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα!»

Η μηλόπιτα

Υλικά:

5 αυγά

1 μπέικιν

2 φλιτζάνια ζάχαρη

1 φλιτζάνι σοπορέλαιο

3 φλιτζάνια αλεύρι

2 κουταλιές κανέλα

λίγα καρύδια 4 μήλα

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε σε κύβους τα μήλα. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τα καρύδια. Σε ένα μπολ χτυπάμε

τα αυγά με τη ζάχαρη, έπειτα ρίχνουμε το σοπορέλαιο, το αλεύρι, την κανέλα, το μπέικιν, τα καρύδια και τέλος τα μήλα. Τα ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και ρίχνουμε το μείγμα σε ένα ταψί Νο 40 και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 CO.

Κείμενο: **Ελπίδα Γκέσιου – Ναταλία Παπατραϊανού –**

Γ' τάξη

Δακτυλογράφηση: **Τατιάνα Παπαγιαννίδου – Ε' τάξη**

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Δημοτικού Σχολείου Άρνισσας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ντίνο Μπόγια για την ευγενική προσφορά μιας ηλεκτρικής κουζίνας (φούρνο) για το ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας, προκειμένου να ζεσταίνουμε τα φαγητά των παιδιών, καθώς και τον κ. Θωμά Γάτσο (ηλεκτρολόγο), για την μεταφορά και τοποθέτησή της στην τραπεζαρία εστίασης του ολοημέρου.

Αληθινά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που μας διευκολύνει πολύ και προσφέρεται παράλληλα για χρήση σε δράσεις των παιδιών (κουλουράκια, κλπ.)

ΕΠΙΠΛΟ
ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.

ΕΠΙΠΛΟ - ΚΟΥζίΝΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

16ο χιλ. Έδεσσας - Φλόρινος, θέση Αλυσίδα Άρνισσας
Τ.Κ. 58002 Τηλ: 23810 52030 Fax: 23810 52031
Κιν: 6972889145 - 6977457262 email: afoitheodorou@otenet.gr

Παραγωγή - Τυποποίηση - Διακίνηση

Φρούτα
ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
Φρούτα

Περαία - Έδεσσας Τηλ. 6936609464-5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ



Στις 17, 18, 19 Ιουνίου έγιναν για πρώτη φορά Κολυμβητικοί αγώνες στη μαγευτική λίμνη Βεγορίτιδα. Να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά γίνονται αγώνες κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων σε λίμνη και θα συ-

νεχίσει να φιλοξενεί το χωριό μας τους αγώνες για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, σε συνεργασία με το Δήμο Έδεσσας και το Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας διορ-

γάνωσαν τους φετινούς αγώνες. Έτσι θα αναδειχθούν οι πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες της λίμνης.

Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου ξεκίνησαν από νωρίς με ευθύνη του δήμου, του Συλλόγου Προστασίας της λίμνης Βεγορίτιδας και των εθελοντών.

Ανάμεσα στους αθλητές ήταν και ο Σπύρος Γιαννιώτης που βγήκε πρώτος αλλά και ο μετέπειτα 2ος Ολυμπιονίκης στην κατηγορία του. Στους αγώνες συμμετείχαν κολυμβητικοί σύλλο-

γοί από όλη την Ελλάδα με δεκάδες αθλητές. Τους αγώνες παρακολούθησαν πολλοί κάτοικοι του χωριού και αρκετοί επισκέπτες που απόλαυσαν τις ομορφιές της περιοχής μας.

Οι απονομές των μεταλλίων στους νικητές έγιναν στο προαύλιο του Γυμνασίου-Λυκείου Άρνισσας με παρουσία χορευτικών συγκροτημάτων και ακολούθησε μετά λαϊκό γλέντι.

Ήταν ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός για το χωριό μας που ανέδειξε τη φυσική ομορφιά της περιοχής μας.

Κείμενο – Δακτυλογράφηση: Μαρία Καραδίτη – ΣΤ΄ τάξη

Χαιρετισμός των εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Αγαπητά παιδιά, φίλοι γονείς,

Εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, ανέλαβα να γράψω ένα σύντομο σημείωμα - χαιρετισμό για την αρχή της σχολικής χρονιάς, με την ευκαιρία της έκδοσης του 1ου φύλλου της σχολικής μας εφημερίδας για το τρέχον σχ. έτος.

Είναι αλήθεια πως ζούμε σε δύσκολη εποχή, που απαξιώνει τα πάντα. Κυρίως το σχολείο, το έργο του, τους δασκάλους του. Ας φανταστούμε όμως μια κοινωνία χωρίς σχολείο και πόσα θα είναι αυτά που θα χάσουμε. Κι αλήθεια τι είναι σχολείο και τι προσφέρει;

Το σχολείο είναι ένας ξεχωριστός κόσμος. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια μικροκοινωνία όπου πέρα από τη βασική του μόρφωση, ο καθένας διαμορφώνει το χαρακτήρα του, δοκιμάζει νέες εμπειρίες, χτίζει τα πιστεύω του και τις αξίες του επιδρώντας ο ένας στον άλλον, μέσα σε ένα συντροφικό, ασφαλές και συνεργατικό περιβάλλον.

Το σχολείο δεν υπήρχε από πάντα. Έγιναν πολύ μεγάλοι αγώνες για να υπάρξει και μάλιστα για όλους. Κι αυτά σας τα λέω, για να καταλάβετε πόσο σπουδαίο είναι να πηγαίνεις στο σχολείο. Πόσο μεγάλο και σπουδαίο πράγμα είναι. Γι' αυτό όλοι πρέπει να το φροντίζουμε, να μην το καταστρέφουμε, να σεβόμαστε τους κανόνες και τους άλλους, λειτουργώντας όμορφα και οργανωμένα. Χωρίς εγωισμούς και τσακωμούς. Χωρίς ανταγωνισμούς και ζηλίες, αλλά με αλληλοβοήθεια και συνεργασία, σαν μια αληθινή οικογένεια, γιατί αυτό είμαστε.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς για την αγάπη και το ενδιαφέρον που περιβάλλουν το σχολείο και τις δράσεις του, την κατανόηση για τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν και είμαστε σίγουροι εμείς οι εκπαιδευτικοί, πως θα συνεχίσουμε να έχουμε την αμέριστη συμπαράστασή τους για το καλό των παιδιών μας.

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο.

**Εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων
Ο δ/ντής**



ΕυΣυν

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Ι. ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΣΑ

Διεύθυνση:
 Τυρνάνη Σ. Μαθηματικός
 Ζιάσκα Κ. Φιλολόγος

Τ: 2381 774046
 Άρνισσα Πέλλας (στον πεζόδρομο)

eusun.frontisthrio@gmail.com
 www.facebook.com/Eusunfrontisthrio



Φθινόπωρο

Ερχεται φθινόπωρο
φώναξε τ αγέρι
χελιδόνια φύγετε
στου νοτιά τα μέρη.
Ερχεται φθινόπωρο
λέει το συννεφάκι
πρωτοβρόχια φτάνουνε
ξέψυχο δεντράκι.

Ερχεται φθινόπωρο
είπε το σχολείο
τα λουλούδια κλείστηκαν
μέσα στο βιβλίο.

Κείμενο: Ιωάννα Παπαγιαννίδου
Δακτυλογράφηση:



Φθινόπωρο

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα και σιγά σιγά πέφτουν. Ανοίγουν τα σχολεία, τα πρώτα κρύα ξεκινάνε, οι καμινάδες σιγοκαίνε. Τα πουλιά μαζεύονται για να φύγουν σε χώρες πιο ζεστές. Έχει πολλά αυτή η εποχή να μας δώσει. Μαζεύουμε τα μήλα μας, ξεκινάει ο τρύγος, έχουμε τις γιορτές των αγίων μας. Τελικά αυτή η εποχή έχει πολλά χρώματα. Είναι πανέμορφη.

Κείμενο: Άννα-Μαρία Παπαδοπούλου και Ειρήνη Λιμπάρη(Γ' τάξη)
Δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ' τάξη

ΕΙΡΗΝΗ

Ειρήνη είναι όταν δεν υπάρχει αδικία ανάμεσα στους ανθρώπους. Ειρήνη είναι όταν ένα παιδί πηγαίνει στο σχολείο. Ειρήνη είναι το φαγητό που έχουμε στο τραπέζι, μια αγκαλιά της μαμάς, του μπαμπά, ένα φιλή, λίγη διασκέδαση, ένα ποτήρι νερό, ένα μπράβο. Ειρήνη είναι να σέβεσαι τους φίλους και την οικογένειά σου.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κείμενο/Δακτυλογράφηση: Ναταλία Μπόγια - Ε' τάξη

Η χαρά της ειρήνης

Η χαρά της ειρήνης, η χαρά της επιστροφής,



η χαρά των μαμάδων και των παιδιών που γυρίζει ο μπαμπάς από τον πόλεμο, που δεν θα φοβούνται για το αν θα ζούνε αύριο.

Κείμενο: Μιχαήλ Κέκης - Ε' τάξη

Την ειρήνη την χρειαζόμαστε όλοι σε όλη τη γη, στην αδικία κανείς να μην παρασυρθεί. Ειρήνη είναι τα παιδιά να παίζουν έξω στην αυλή κι απ' τον πόλεμο να γλυτώσουν στην στιγμή. Ειρήνη είναι μία μαμά να φιλάει το παιδί στο ζεστό του κρεβατάκι και καληνύχτα να του πει!

Μαρία Τζήκα- Ε' τάξη

Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Τ' όνειρο της μάνας είναι ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω απ' τα δέντρα είναι ειρήνη.

Ραφαήλ Ιωσηφίδης – Ε' τάξη

The kid who doesn't like english



Μία μέρα διαφορετική από τις άλλες....



Χθες 5 Οκτωβρίου πήγαμε στον κήπο του σχολείου. Εκεί είδαμε την ΣΤ΄ τάξη να κόβει τα σταφύλια της κληματαριάς. Ο κύριος Σάκης μας έδωσε ένα τσαμπί σταφύλι για να δοκιμάσουμε. Σαν τα σπουργιτάκια φάγαμε και δεύτερο και τρίτο. Μετά τα παιδιά της έκτης μας έφεραν μία κλούβα με σταφύλια στην τάξη. Ύστερα βγάλαμε μία

μία ις ρώγες από κάθε τσαμπί και τις ρίξαμε σε μια λεκάνη. Έπειτα με τα χέρια μας πατήσαμε τις ρώγες και κάναμε μούστο. Στη συνέχεια η κυρία μας έδωσε μούστο να δοκιμάσουμε. Ήπιαμε και μας άρεσε πολύ! Αργότερα ο κύριος Δημήτρης άδειασε τον μούστο σε ένα βαρέλι για να γίνει κρασί.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ
 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

Παύλου Μελά 10, Τ.Κ. 58200, Εδεσσα
 τηλ.: 23810 29015 - 23006
 κιν.: 6977354561, fax.: 23810 29140
 e-mail: kaltsa-x@pel.forthnet.gr

Το εκκλησάκι της Αγ. Αναστασίας

Το εκκλησάκι της Αγ. Αναστασίας βρίσκεται, στο ομώνυμο πάρκο, στον περιφερειακό δρόμο της Άρνισσας και τοποθετήθηκε εκεί στις 31 Μαρτίου του 2010. Τα θυρανοίξια, δηλαδή ο αγιασμός για να έχουμε την δυνατότητα να λειτουργείται ο ναός έγιναν, την ίδια χρονιά στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τον Μητροπολίτη Εδέσσης- Πέλλας και Αλμωπίας Ιωήλ. Το εκκλησάκι δεν χτίστηκε επιτόπου, αλλά μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε αφού πρώτα κατασκευάστηκε κάπου αλλού. Το σήκωσαν με γερανό και με μεγάλο φορτηγό, μεταφέρθηκε στο χωριό και πάλι με γερανό, το κατέβασαν στη θέση που είναι σήμερα. Είναι ένα από τα έργα του τότε δήμου Βεγοριτίδας, για να στολίσει το πάρκο. Το όνομα που δόθηκε στο εκκλησάκι - Αγία Αναστασία η Ρωμαία - διαλέχθηκε από τον Ιερέα του χωριού μας Π. Νικόλαο, μαζί με κάποιους χωριανούς. Αυτοί οι, χωριανοί, που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους είδαν και έζησαν ένα θαύμα



της Αγίας, μία αποκάλυψη της Αγίας, μία φανέρωση της. Ένας χωριανός μας επισκέφτηκε κάποια στιγμή την Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου, στο Άγιο Όρος, όπου υπάρχει το ιερό λείψανο της Αγίας μας και την τιμούν με απέραντο σεβασμό αλλά και ζουν καθημερινά θαύματα που κάνει η Αγία Αναστασία και πανηγυρίζουν



στις 10 Νοεμβρίου με το δικό τους το παλιό ημερολόγιο που με το νέο αντιστοιχεί στις 29 Οκτωβρίου .

Σε μία τέτοια πανήγυρι, βρέθηκε και αυτός ο χωριανός μας, και όταν στην αγρυπνία, έγινε η περιφορά της Αγίας εικόνας της, ενώ όλοι έβλεπαν την εικόνα, αυτός έβλεπε ολόσωμη και ολοζώντανη την Αγία, με τα (κόκκινα-βισσυνή) πορφυρά ενδύματά της να περπατά μόνη της, στη θέση της εικόνας. Αυτό το γεγονός τον συγκίνησε και το θεώρησε ένα θαύμα, μια μεγάλη αποκάλυψη της Αγίας. Θεώρησε σωστό να το αναφέρει στον Ιερέα του χωριού και όταν χρειάστηκε να φτιαχτεί και να ονομαστεί το εκκλησάκι , απο-

φασίστηκε από κοινού να δοθεί το όνομά της σε αυτό. Είναι μεγάλη ευλογία το χωριό και όλη την περιοχή, γιατί γίνονταν από τότε πολλά θαύματα σε όσους την επικαλούνται, δηλαδή προσεύχονται σ' αυτήν και ζητούν τη βοήθειά της.

Πηγή: Τις πληροφορίες τις πήρα από την πρεσβυτέρα κα Χρύση Τσότση, που ήταν για πολλά χρόνια δασκάλα και διευθύντρια του σχολείου μας.

Φωτογραφίες:
Ηλίας Κάρτας
Κείμενο: Κυριακή
Τσιπριδίου – Ε' τάξη
Δακτυλογράφηση:
Άνθιμος Παπαγιαννίδης –
ΣΤ' τάξη

Ο Άγιος Δημήτριος

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περίπου το 280-284 μ.Χ. και μαρτύρησε το 303 μ. Χ. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Ήταν αξιωματικός του στρατού, πολύ νωρίς σε ηλικία 22 χρονών πήρε τον ανώτατο βαθμό του χιλίαρχου.

Το 303 μ.Χ. όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός ο Δημήτριος έγινε χριστιανός και γι' αυτό φυλακίστηκε. Όταν ήταν στη φυλακή βοήθησε έναν νεαρό χριστιανό τον Νέστορα, του έδωσε την ευχή του και έτσι νίκησε τον Λιαίο. Αυτό προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα. Διέταξε να θανατωθούν και ο Δημήτριος και ο Νέστορας. Το σώμα του Δημήτριου τάφηκε στον τόπο που μαρτύρησε. Εκεί ανέβλυζε μύρο γι' αυτό και ονομάστηκε Μυροβλήτης. Αργότερα εκεί χτίστηκε ο ναός του Αγίου Δημητρίου που είναι και πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου.

Στην εικόνα του ο Άγιος Δημήτριος είναι καβαλάρης πάνω σε κόκκινο άλογο να σκοτώνει τον Λιαίο.

Πηγή: www.saint.gr (Ορθόδοξος Συναξαριστής)
Κείμενο: Σαμαράς Δημήτρης – Γ' τάξη



Ο Άγιος Νεκτάριος

Ο Άγιος Νεκτάριος ή Νεκτάριος Πενταπόλεως ή Νεκτάριος Αιγίνης είναι σύγχρονος άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το όνομά του ήταν Αναστάσιος Κεφαλός. Ο Άγιος Νεκτάριος επίσης είναι θαυματουργός διότι, πραγματοποίησε θαύματα ενώ βρισκόταν ακόμα εν ζωή. Ο Αναστάσιος Κεφαλός γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 1846 στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης. Γιος του Δημοσθένη και

της Μαρίας Κεφαλά, ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά φτωχής οικογένειας. Σύντομα ήρθε αντιμέτωπος με τη δύσκολη πραγματικότητα της εποχής, καθώς η οικογένειά του αδυνατούσε να συντηρήσει όλα τα μέλη της.

Ο Νεκτάριος δεν ανακηρύχθηκε Άγιος αμέσως όταν πέθανε. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια και στις 20 Απριλίου του έτους 1961 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας έκρινε πως έπρεπε να τον ανακηρύξει Άγιο καθώς είχε πραγματοποιήσει πολλά μεγάλα έργα πάνω στη Θρησκεία και στην Εκκλησία.

Κείμενο: Άνθιμος Παπαγιαννίδης – ΣΤ' τάξη



Η Άρνισσα στο πέρασμα του χρόνου

Ο παππούς μου ο σταθμάρχης



Ο παππούς μου ονομάζεται Μπόγιας Τρύφων και ξεκίνησε τη δουλειά του σαν σταθμάρχης σε ηλικία 23 χρονών, στις 28 Αυγούστου του 1973. Ο πρώτος σταθμός της νέας του δουλειάς ήταν τα Μέγαρα Αττικής. Στον σταθμό αυτόν έμεινε μερικά χρόνια και κατά καιρούς δούλεψε ως επίκουρος σε κοινούς σταθμούς, όπως του Ισθμού της Κορίνθου, της Ελευσίνας Αττικής και των Αγίων Αναργύρων Αττικής.

Το 1977 έφυγε από τα Μέγαρα με μετάθεση στον Σταθμό του Άγρα Εδέσσης, όπου έμεινε 8 χρόνια. Εκεί ήταν ο μοναδικός σταθμάρχης επειδή ήταν μικρός ο σταθμός, αλλά πέρασε

τα καλύτερα χρόνια της θητείας του. Το 1985 πήρε μετάθεση στον σταθμό της Άρνισσας όπου ήταν και η καταγωγή του. Στον σταθμό αυτόν, αν και μεγαλύτερος και με περισσότερη κίνηση, η δουλειά κυλούσε πιο ευχάριστα μιας και πρόσφερε υπηρεσίες στον τόπο του.

Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας ο σταθμός της Άρνισσας έκλεισε για οικονομικούς λόγους και έτσι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της δουλειάς του δουλεύοντας στον σταθμό του Αμυνταίου και λίγο αργότερα στις Εδέσσης.

Το 2003, αφού είχε συμπληρώσει πλέον τα απαραίτητα χρόνια υπηρεσίας, έγινε επιθε-

ωρητής και δούλεψε στην Επιθεώρηση Έδεσσας και Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις και εμπειρίες.

Μετά από 33 χρόνια υπηρεσίας το 2006 ήρθε η ώρα να πάρει σύνταξη. Όλα αυτά τα χρόνια συνάντησε και έκανε πολλούς φίλους μέσα από τη δουλειά του, επίσης αντιμετώπισε πολλές δύσκολες καταστάσεις, είτε με προβλήματα είτε ακόμη και με ατυχήματα τρένων.... Ένα ατύχημα που θα μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του, ήταν, όταν πήρε φωτιά ένα τρένο στο τελευταίο τούνελ πριν το σταθμό του Άγρα, παραμονή Χριστουγέννων, και χρειάστηκε να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μην πάθει κανένας επιβάτης τίποτα, αλλά και να τους προσφέρει ό,τι μπορούσε ανθρώπινα μαζί με τη γυναίκα του. Τα συναισθήματά του ήταν ανάμεικτα την ώρα που σταμάτησε πλέον να δουλεύει. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του, ε-

ζυπηρετούσε το επιβατικό κοινό με χαρά και υπομονή και μέσα από αυτή έβλεπε στα πρόσωπα και των ταξιδιωτών αλλά και των συγγενών τους που τους αποχαιρετούσαν, τις αγωνίες, τις χαρές και τις λύπες τους. Δεν θα είχε πρόβλημα να δούλεψει μερικά χρόνια ακόμη, αλλά το επαγγελματικό του σταθμάρχη είναι πάρα πολύ υπεύθυνο και το παραμικρό λάθος μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων με τραγικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν θα τον απέλυαν λόγω ηλικίας.

Παρόλες τις αλλαγές σταθμών και πόλεων, παρόλες τις δυσκολίες, σταμάτησε τη δουλειά του πάρα πολύ ικανοποιημένος. Μέχρι και σήμερα έχουν μείνει όλα αυτά τα γεγονότα στο μυαλό του με καλές αναμνήσεις. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε.

Κείμενο - Δακτυλογράφηση: Βερόνικα Γεωργίου- ΣΤ΄ τάξη

Συνέχεια στη 10η σελίδα



Η δουλειά του παππού μου

Ο παππούς μου, Γιώργος Λαζαρίδης, όταν ήταν ακόμα νέος ήταν εργάτης στη συντήρηση των σιδηροδρομικών γραμμών. Προτού ακόμα παντρευτεί τη γιαγιά μου δούλεψε εκεί.

Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει τις ράγες, να τις στρώνει, όπου ήταν χαμηλή η γραμμή την διόρθωνε με το αλφάδι. Επίσης καθόριζε τα έξω χαντάκια για να μην πάνε τα νερά στις ράγες, και έκανε κι άλλες πολλές δουλειές.

Ο παππούς μου δε δούλεψε μόνο σε έναν σταθμό αλλά σε πολλούς. Όταν πρωτοξεκίνησε δούλεψε στη Σίνδο, στο Πλατύ, έπειτα στον Άγρα, στην Άρνισσα και τέλος στο Αμύνταιο και στην Έδεσσα.

Όταν έφτασε 40 χρονών μπήκε σε μια πολύ καλή θέση που είχε και δικό του γραφείο, ήταν εργοδηγός, και έλεγχε τρεις- τέσσερις ομάδες που τις καθοδηγούσε τι να κάνουν. Σε ηλικία 57 ετών βγήκε στη σύνταξη και πλέον όταν ταξιδεύει με τρένο σκέφτεται την δουλειά αυτήν και συγκινείται.

Κείμενο: Ανδρονίκη Λαζαρίδου - ΣΤ΄ τάξη
Δακτυλογράφηση: Άνθιμος Παπαγιαννίδης(ΣΤ΄)
και Μάριος Ιωσηφίδης(Ε΄)

Συνέντευξη από τον κλειδούχο κ. Χρήστο Π. Θεοδώρου

• Πόσα χρόνια δουλεύατε στον Ο.Σ.Ε.;

Εγώ δούλεψα 32 χρόνια ως κλειδούχος.

• Σας άρεσε η δουλειά σας; Ήμουν ευχαριστημένος πολύ, αλλά ήταν πολλή δύσκολη η δουλειά.

• Τι δουλειές κάνατε στον Ο.Σ.Ε.; Δούλεψα σαν κλειδούχος στην

μανούβρα των τρένων. Άλλαξα με τα ψαλίδια τις γραμμές των τρένων. Ήμουν υπεύθυνος για το λύσιμο και το δέσιμο των μηχανών.

• Τι ώρα πιάνατε δουλειά και πόσες ώρες δουλεύατε;

Στις 6:00 το πρωί ο πρωινός, στις 14:00 ή ώρα το μεσημέρι ο μεσημεριανός και στις 22:00 το βράδυ ο βραδινός. Δούλεψα 8 ώρες.

Κείμενο: Χρήστος Στ. Θεοδώρου - ΣΤ΄ τάξη

Δακτυλογράφηση: Βασιλεία Λιόλιου - ΣΤ΄ τάξη



Ο μύλος της Άρνισσας

Ο μύλος έγινε περίπου το 1945. Οι ιδιοκτήτες του ήταν ο Μπόσκος Ενάγγελος και οι γιοί του Χρήστος και Θωμάς. Τα άτομα που δούλευαν εκεί ήταν επίσης οι γιοί του και ο ανιψιός του Πασχάλης Κόντος. Ο μύλος βρισκόταν περίπου στις γραμμές του τρένου.

Πριν γίνει ο μύλος οι άνθρωποι πήγαιναν στην Ζέοβη να αλέσουν στον νερόμυλο. Ο μύλος δούλεψε με πετρελαιοκίνητη γεννήτρια. Ο μύλος έφτιαχνε αλεύρι καλαμποκιού, σιταριού, κριθαριού και βρώμης. Τον μυλωνά τον πλήρωναν ανάλογα με τα προϊόντα που έβγαζε ο καθένας. Στον μύλο έρχονταν από άλλα χωριά επίσης.

Κείμενο: Γιώργος Σαμαράς - Ε΄ τάξη
Δακτυλογράφηση: Άνθιμος Παπαγιαννίδης - ΣΤ΄ τάξη

Ομαδικές εργασίες των παιδιών της Α' τάξης



Φθινοπωρινά φύλλα μέσα από τα μάτια των παιδιών της Α' τάξης

Μαθητές της Α' τάξης:

Γιάννης Ι./ Μαρκέλλα Λ./ Χρήστος Μ./ Κωνσταντίνος Γ./ Σταύρος Γ./ Βασίλης Σ./ Καλλίστη Σ./ Γιώργος Μπ./ Γιώτα Θ./ Δημήτρης Λ./ Γιάννης Μπ./ Τρύφων. Β/ Κατερίνα Γ./ Σταύρος Ν./ Φωτεινή Γ./ Χριστίνα Γ.

Κείμενο: Οι μαθητές της Α' τάξης

Δακτυλογράφηση: Άνθιμος Παπαγιαννίδης



Πουλιά στα σύρματα



Τα συναισθήματα των παιδιών της Α' τάξης για το καινούργιο τους σχολείο.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

LEATHERS

Θεοδώρου Νικ. Γεώργιος

www.theodorouleathers.gr

Μοναστηρίου 4 - (1ος όροφος) - ΒΑΡΔΑΡΗΣ SERVICE

Τηλ./Fax: 2310 527.637 - Θεσσαλονίκη ΔΩΡΕΑΝ

Τα κουλουράκια της Β` τάξης

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 φτιάξαμε κουλουράκια με μούστο, με τη κυρία Γιώτα. Όλοι οι μαθητές της Β` τάξης φέραμε τα υλικά και φτιάξαμε τη ζύμη. Μετά πλάσαμε κουλουράκια με τα χέρια μας στο ξύλο κοπής σε σχέδια. Σε δύο ταψιά βάλουμε τα μουστοκούλουρα για να ψηθούν. Η μαμά του Ευθύμη Σιδερά και η μαμά της Βασιλείας Λιάση μας έψησαν τα μουστοκούλουρα. Η κυρία Γιώτα μας τα μοίρασε δίκαια. Ήταν πεντανόστιμα. Ευχάριστα περάσαμε, θέλω να ξανακάνω κάτι σαν αυτό.

Κείμενο: Χρήστος Γάτσος – Β` τάξη

Δακτυλογράφηση: Άνθιμος Παπαγιαννίδης - ΣΤ` τάξη



Μια μέρα διαφορετική από τις άλλες



ΤΟ ΜΕΓΑ

Το Mega είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός. Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας του και σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει το Mega θα κλείσει. Θα κλείσει γιατί χρωστάει πολλά λεφτά. Σταμάτησε να πληρώνει τους ηθοποιούς, σταμάτησε να



πληρώνει γενικά τους υπαλλήλους που δούλευαν εκεί. Έτσι μερικά έργα σταμάτησαν να παίζουν λόγο του θέματος της πληρω-

μής. Οι τηλεθεατές γύρισαν την πλάτη τους όταν έμαθαν τι συμβαίνει. Έτσι η ακροαματικότητα του έπεσε. Ο σταθμός δεν είχε άδεια. Οι ιδιοκτήτες του αν και είναι πάμπλουτη αποφάσισαν την αποσύνδεση του Mega. Εγώ πιστεύω μετά από όλα αυτά που διάβασα και άκουσα στο διαδίκτυο καλύτερα που θα κλείσει α-

πό τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως πολλοί εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι, γιατί οι σταθμοί είναι λίγοι και όλες οι θέσεις είναι ήδη καλυμμένες σε αυτόν τον τομέα. Και με την οικονομική κρίση δεν θα βρούνε εύκολα δουλειά.

Κείμενο - Δακτυλογράφηση: Μαρία Καραθίτη – ΣΤ΄ τάξη

Φωτιά στη Θάσο



Πύρινη κόλαση στη Θάσο στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 καθώς μαίνονταν 4 πύρινα μέτωπα και η πυροσβεστική ενίσχυε συνεχώς τις δυνάμεις της. Η φωτιά είχε πλησιάσει το χωριό Θεολόγος.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου εκκενώθηκε το Καζαβίτη στον Πρίνο και τα μοναστήρια του Αγίου Παντελεήμονα και του Αρχαγγέλου.

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 170 πυροσβέστες, με

73 οχήματα, 53 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 15 εθελοντές, 36 στρατιώτες, 11 οχήματα ΟΤΑ, 3 μηχανήματα, 7 αεροσκάφη, 16 ελικόπτερα και 2 πετζετέλ. Η φωτιά κράτησε 3 ολόκληρες μέρες.

Τελικός υπολογισμός πολλές εκτάσεις γης καμένες. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.

Πηγή: www.cnn.gr

Κείμενο: Ναταλία Σιδερά – Ελπινίκη Καραθίτη (Δ΄ τάξη)

Δακτυλογράφηση: Μαρία Καραθίτη – ΣΤ΄ τάξη



Συνέντευξη από τον σιδηροδρομικό Χρήστο Λιαπούση

1) Πόσα χρόνια δουλεύετε εκεί;
30 χρόνια

2) Πόσο χρονών αρχίσατε αυτή την δουλειά;
26 χρονών

3) Τι δουλειά κάνατε εκεί;
Κλειδούχος

4) Τι ευθύνες είχατε;

Η δουλειά του κλειδούχου είναι η ζεύγη των βαγονιών και το δέσιμο τους. Η δουλειά του κλειδούχου θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβατών.

5) Πώς υποδεχόσασταν αυτούς που ταξιδεύανε;

Τους ενημερώναμε στην αίθουσα αναμονής για τις καθυστερήσεις των τρένων.

6) Τι ώρα φεύγατε από εκεί;

Πρωινές ώρες: 2:00 μ.μ. ή απόγευμα μέχρι να έρθει το τελευταίο τρένο.

7) Τι ώρα ξυπνούσατε για να πάτε εκεί;

Στις 5:30.

8) Πως πηγαίνατε εκεί;

Στις αρχές με τα πόδια και στο τέλος με το αμάξι.

9) Τώρα πόσο χρονών είστε;

69

**Κείμενο: Πετρούλα Νάντση- ΣΤ΄ τάξη
Δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ΄ τάξη**

Μια μέρα στο Κάστρο!



Γεια σας, είμαι η Βασιλεία, κόρη του Τέου του σιδερά και ζω στο κάστρο του Οστροβού. Η οικογένεια μου είναι πολύ πλούσια. Επίσης φτιάχνει τα πρωινά, πολλά καρβέλια ψωμί και κάποια από αυτά τα δίνει στους στρατιώτες. Πολλές φορές κεντάω και προσέχω τη μικρή μου αδελφή. Ο πατέρας μου είναι σιδεράς και φτιάχνει όπλα και πανοπλίες για τους στρατιώτες. Εγώ και η μεγάλη μου αδελφή, δεν πηγαίνουμε στο σχολείο, γιατί είμαστε κορίτσια, οπότε έχουμε αναλάβει ένα μέρος της καθαριότητας του σπιτιού. Το σπίτι μας είναι πολύ μεγάλο αλλά άνετο και βολικό. Είναι δύριχτο, πράγμα που δεν συνηθίζεται στο δικό μας κάστρο. Έχει δύο υπνοδωμάτια, μικρή κουζίνα και μια τραπεζαρία. Έχει δύο εξωτερικούς φούρνους για να ψήνει η μαμά μου το ψωμί. Έχει τέσσερα παράθυρα, και είναι διώροφο. Εμείς ζούμε στο πάνω μέρος και στο ισόγειο είναι το εργαστήριο του πατέρα μου.

Στο κάστρο μας, έχουμε μια μικρή εκκλησία όπου εκεί πηγαίνει ο κόσμος για να προσευχηθεί και να εκκλησιαστεί. Έχουμε τρεις κινιτέρνες. Τα τείχη μας είναι από διπλή πέτρα και είναι πολύ γέρα. Έχουμε τέσσερις πύργους και πολλές επάλξεις.

Το κάστρο μας βρίσκεται κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα. Ευτυχώς που στις λίμνες δεν υπάρχουν πειρατές. Το κακό είναι ότι οι Άραβες αυτό το καιρό μας επιτίθενται. Πάλι καλά που έχουμε και τα λαγούμια για να γλυτώ-

σομε από τους εχθρούς σε ώρες κινδύνου. Είμαστε όμως τυχεροί, γιατί ο άρχοντας του κάστρου μας είχε μια μεγάλη κόρη, και την πάντρεψε με έναν από τους τρεις πρίγκιπες των Αράβων, και για προίκα της έδωσε δέκα στρατιώτες, δέκα ιππότες και δέκα πέντε άλογα. Εμείς τώρα διοργανώνουμε μια μεγάλη γιορτή προς τιμή του Βασιλιά.

(Είναι μια μέρα από τη ζωή ενός 11χρονου παιδιού στα Κάστρα του Οστροβού(Άρνισσας), πριν από χίλια χρόνια περίπου,

όπως την φανταστήκαμε εμείς. Είναι ένα μέρος μιας εργασίας που κάναμε την περασμένη χρο-

νιά για να γνωρίσουμε αυτά τα κάστρα.)

Βασιλεία Λιόλιου



Χάρτης με αναφορά στον Οστροβο, τέλη 13ου αι. - αρχές 14ου αι



Αφιέρωμα : 100 χρόνια από τη μάχη του Καϊμακτσαλάν

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2016 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την μάχη του Καϊμακτσαλάν που έγινε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (12-30 Σεπτεμβρίου 1916) μεταξύ των δυνάμεων του Σέρβικου στρατού ο οποίος πολεμούσε στο πλευρό της Αντάντ (συμμάχων) και του Βουλγάρικου στρατού οποίος πολεμούσε στο πλευρό των Γερμανών.

Μετά από μερόνυχτα σκληρών μαχών και χιλιάδων νεκρών και τραυματιών ο σέρβικος στρατός κατέκτησε την κορυφή και ανάγκασε τους Βούλγαρους σε οπισθοχώρηση.

Στην μνήμη των πεσόντων στρατιωτών χτίστηκε το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία μεταξύ 1922 - 1925, από το υλικό



που έμεινε μετά τη μάχη.

Ένα μέρος αυτού του υλικού μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι όπου στο πάρκο απέναντι από τη Βουλή της Σερβίας χτίστηκε μνημείο (πάνω εικόνα) αφιερωμένο στους πάνω από 5.000 πεσόντες στρατιώτες και γενναίους στρατηγούς τους.

Μιχαήλ Κέκης (Ε΄ τάξη)

Ο κήπος του σχολείου μου

Στις 14 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε και εμείς να δουλέψουμε στον κήπο. Κι αυτό, επειδή μας δώρισε κάποια φυτά η κ. Μπόγια και έπρεπε να φυτευτούν αμέσως. Όλα τα παιδιά πήραν τα εργαλεία τους και έπιασαν δουλειά. Τα αγόρια ανοίγουν τρύπες με τις τσάπες τους, και τα παιδιά βάζουν μέσα ένα όμορφο φυτό, τον χαμαίρωπα (φοινικόδεντρο). Ο Γιώργος Γ. κλαδεύει τα φυτά. Ο Δημήτρης κουβαλάει τα κλαδιά και τα πάει σε μια γωνία του σχολείου. Η Βερόνικα και ο Ανθιμος μαζεύουν τα χόρτα. Εγώ κι η Πετρούλα γράφουμε, η Βασιλεία βγάζει φωτογραφίες. Επίσης ξέχασα να πω ότι ο κ. Ηλίας, η κ. Μάγδα και ο κ. Σάκης μας βοήθησαν σε ότι χρειαζόμασταν. Ελπίζουμε να γίνει ένας πανέμορφος κήπος.

Κείμενο – Δακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου
– ΣΤ΄ τάξη



5 Οκτωβρίου, τρύγος





Παραμύθι για τη Μέρα και τη Νύχτα

Κάποτε σε ένα όμορφο χωριό που λεγόταν Ουρανόζ ζούσαν δύο πολύ καλές φίλες, η νεράιδα Μέρα και η νεράιδα Νύχτα. Η νεράιδα Μέρα ήταν πολύ αγαπητή σε όλους. Οι άνθρωποι προσευχόντουσαν σε αυτήν, επειδή φοβόντουσαν μην τους φέρει καμία συμφορά η νεράιδα Νύχτα.

Η Μέρα ήταν πανέμορφη. Με μακριά, ξανθά μαλλιά και φωτεινό δέρμα. Η Νύχτα ήταν και αυτή πολύ όμορφη. Με μαύρα μακριά μαλλιά και μελαχρινό δέρμα.

Ο βασιλιάς του χωριού είχε έναν γιο, που τον λέγανε Ήλιο. Ο Ήλιος αποφάσισε να διοργανώσει έναν χορό στο παλάτι για να βρει την κοπέλα που θα γινόταν η γυναίκα του. Έτσι κι έγινε. Η νεράιδα Μέρα και η νεράιδα Νύχτα στολίστηκαν και πήγαν στον χορό.

Τελικά ο Ήλιος διάλεξε για γυναίκα του την Μέρα. Η Νύχτα στενοχωρήθηκε αλλά δεν κράτησε κακία στην φίλη της. Έτσι την επισκεπτόταν κάθε μέρα στο παλάτι. Η Μέρα όμως επειδή αισθανόταν άσχημα, κρυβόταν από την φίλη της. Έτσι όποτε ήταν στο χωριό η Μέρα, έφευγε η Νύχτα και επέστρεφε όταν έφευγε η Μέρα. Από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.

Κείμενο: Ανδρονίκη, Βερονίκη, Μαρία, Ιωάννα, Βασιλεία- ΣΤ΄ τάξη

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπαζήση- ΣΤ΄ τάξη



Η αντιζηλία της Ημέρας και της Νύχτας

Μια φορά κάποτε, ζούσαν στην χώρα του ουρανού δύο κορίτσια, η Ημέρα και η Νύχτα. Από μικρές έπαιζαν συνέχεια μαζί. Όμως, καθώς μεγάλωναν άρχισε η μία να ζηλεύει την άλλη αλλά και να προσπαθεί να της κάνει κακό. Τότε οι γονείς τους για να τις κάνουν να καταλάβουν την σημασία της φιλίας, τις τιμώρησαν ως εξής: έβαλαν την Ημέρα στην Ανατολή και την Νύχτα στην Δύση. Ανάμεσα τους έβαλαν τον Ήλιο. Έτσι όταν μιλούσε ο Ήλιος στην Ημέρα δεν άκουγε η Νύχτα και το αντίστροφο. Έτσι δεν τις άφηνε να μιλάνε μεταξύ τους. Όμως καμία δεν έβλεπε την άλλη και έτσι δεν έγιναν ποτέ ξανά φίλες. Η αντιζηλία τους; Αυτή η ανυζηλία τους συνεχίζεται έως και σήμερα.

Κείμενο/Δακτυλογράφηση: Ανθιμος Παπαγιαννίδης - ΣΤ΄ τάξη



Κατασκευή ηλιακού συστήματος

Με αφορμή το μάθημα της Γλώσσας και της Γεωγραφίας η ΣΤ΄ τάξη του σχολείου μας, αποφάσισε να φτιάξει μια μακέτα που αφορά το ηλιακό σύστημα. Τα υλικά που χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα ήταν διαφορετικά. Στην ώρα των εικαστικών κατεβήκαμε στο εργαστήριο για να δουλέψουμε πιο άνετα. Όλες οι ομάδες κατάφεραν να τελειώσουν την δραστηριότητα με ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Κείμενο: Ανθιμος - Κων/να- Γιώργος Γ.-Τάσος-Βερονίκη-Μαρία- Γεωργία Επιμέλεια - Δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση - ΣΤ΄ τάξη





Ανέκδοτα

- Ρε γιατί μυρίζεις τυρί;
- Αχ ναι, είναι γιατί είμαι φέτες!
- Γιατί πρέπει να εμπιστευτείσαι έναν τυροκόμο?
- Γιατί τον λόγο του τον τυρί.
- Τι διαβάζεις;
- Την ιστορία του Ντα Βίντσι.
- Ποιός είναι αυτός;
- Ιταλός της Αναγέννησης.
- Πήρε η Καρδίτσα Ιταλό;
- Πώς την λένε τη σερβιτόρα;
- Ζωή.
- Μου έφερε λάθος καφέ!
- Τι να κάνουμε έτσι τα φέρνει η ζωή.
- Έχω πολλές ελιές στην πλάτη μου.
- Ε, κάνε τατουάζ μία χωριάτικη.
- Η μαμά μου σήμερα έφτιαξε σωλωμώ.
- Δεν γράφεται έτσι ρε.
- Αφού έχει Ω3.

Ένα κοριτσάκι, παρακολουθώντας για πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στην μητέρα του:

- " Γιατί η νύφη φοράει λευκά ;"
- " Γιατί το λευκό είναι το χρώμα της χαράς και σήμερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής της ! " , απαντάει η μητέρα της , όσο πιο απλά μπορούσε.

Το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη , λέει :

- " Τότε ο γαμπρός γιατί φο-

ράει μαύρα ; "

- Ποιόν μήνα δεν γεννούν οι γυναίκες;
- Τον Νοέμβριο.

- Καλησπέρα.
- Καλησπέρα
- Θέλω έναν Γαλλικό.
- Καφέ;
- Όχι διαφωτισμό, ρε!!

Κείμενο- Δακτυλογράφηση: Ανθimos Παπαγιαννίδης – ΣΤ' τάξη

Τη λέει η καρφίτσα στο μπαλόνι;
Απόψε κάνεις μπαμ.

Την πεθερά μου την τσίμπησε σκορπιός.
Και ήταν θανατηφόρο το τσίμπημα;
Ναι πέθανε αμέσως ο σκορπιός.

Ο Τοτός: «Μαμά δεν ακούς το Ξυπνητήρι;

Σήκω να με Ξυπνήσεις». Ένα μαγαζί έχουμε στο χωριό. Είναι φούρνος παύλα mini market παύλα καφενείο παύλα πιτσαρία παύλα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Ένα μαγαζί έχουμε στο χωριό. Είναι φούρνος παύλα mini market παύλα καφενείο παύλα πιτσαρία παύλα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Ο Τάκης λέει την προσευχή του.

«Και κάνε θεέ μου το Τόκυο

να είναι πρωτεύουσα της Ιταλίας».

«Γιατί χρυσό μου;» ρωτάει η μαμά.

«Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας».

Σήμερα έσωσα τη ζωή ενός ζητιάνου.

Μπα και πώς; Να τον ρώτησα τι θα έκανε αν του έδινα 1.000 ευρώ. Κι αυτός μου απάντησε πως θα έπεφτε κάτω Ξερός. Για να μην πάθει λοιπόν ο άνθρωπος τέτοιο κακό, Ξανάβαλα τα ευρώ.

Παροιμίες

- Τον Μάρτη Ξύλα φύλαγε, μη κάψεις τα παλούκια.
- Ήλιος και βροχή παντρεύονται οι φτωχοί και ήλιος και φεγγάρι παντρεύονται οι γαϊδάροι.
- Σταλαγματιά, σταλαγματιά γεμίζει η στάμπα η πλατιά.
- Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι.
- Το κρύο με το τσουβάλι, μπαίνει και με το βελόνι βγαίνει.

**Κείμενο: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ' τάξη
Δακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου – ΣΤ' τάξη**

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο είναι ο σκύλος. Όλοι ξέρουμε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος και παντοτινός φίλος του ανθρώπου. Ο μύθος λέει πως όταν ο θεός χώριζε τα ζώα από τον άνθρωπο, με ένα δυνατό ποτάμι, ο σκύλος πήδηξε στο ποτάμι και στάθηκε δίπλα στον άνθρωπο. Μάλιστα έχω και εγώ ένα σκυλί και έτσι μπορώ να σας πω πιο εύκολα πως είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Είναι θηλυκό. Το λένε Ζίρα και είναι γερμανικό ποιμενικό. Είναι ένα πολύ προστατευτικό, υπάκουο και έξυπνο σκυλί και με αγαπάει πολύ. Τα χρώματά του είναι καφέ, μαύρο και άσπρο. Έχει μεγάλα σηκωμένα αυτιά. Τρέχει σαν σίφουνας και όταν με βλέπει πηδάει πάνω μου. Το αγαπώ πολύ.



**Κείμενο: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ' τάξη
Δακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου – ΣΤ' τάξη**

Ολυμπιακοί Αγώνες

Οι ολυμπιακοί είναι αθλητική διοργάνωση πολλών αγωνισμάτων που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή των αγώνων είναι η Αρχαία Ελλάδα και έχουν αναβιώσει από τον Γάλλο Βαρόνο Πιέρ ντε Καμπερτέν στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Αγώνες της Ολυμπιάδας γνωστοί και ως θερινοί ολυμπιακοί αρχίζουν κάθε τέσσερα από το 1896 και μετά με εξαίρεση τις χρονιές κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων πολέμων. Το 1924 άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί για χειμερινά αθλήματα. Από το 1994 οι χειμερινοί αγώνες δεν γίνονται πια την ίδια χρονιά με τους θερινούς ολυμπιακούς.

**Κείμενο: Κωνσταντίνος Γεωργίου
Ευδόξης Παπατραϊανός -Γ' Τάξη
Δακτυλογράφηση: Τατιάνα Παπαγιαννίδου – Ε' τάξη**

Παραολυμπιακοί Αγώνες



Φέτος, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας διεξήχθησαν οι 15οι Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες. Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 7 Σεπτεμβρίου και έληξαν στις 18 Σεπτεμβρίου.

Συμμετείχαν 162 χώρες με πάνω από 4.500 αθλητές. Η φετινή μασκότ ήταν ο Τομ (με μπλε σώμα και πράσινα μαλλιά) που συμβολίζει την ποικιλία των φυτών της Βραζιλίας.

Οι παραολυμπιακοί αγώνες είναι μια διοργάνωση ισοδύναμη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Διοργανώνονται κάθε 4 χρόνια και δίνουν τη δυνατότητα σε αθλητές με

κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες, να δείξουν τη δύναμη της ψυχής τους. Οι πρώτοι παραολυμπιακοί αγώνες έγιναν το 1948, στο Στόουκ Μάντεβιλ της Αγγλίας.

Η Ελλάδα συμμετέχει στους παραολυμπιακούς αγώνες από το 1976 με μεμονωμένους αθλητές, ενώ από το 1988 στέλνουμε Εθνικές αποστολές. Στους αγώνες του Ρίο η Ελλάδα συμμετείχε με 54 αθλητές (41 άνδρες και 13 γυναίκες) σε 11 αθλήματα.

Η ελληνική αποστολή φέτος τα πήγε περίφημα κατακτώντας την 24η θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 13 μετάλλια (5 χρυσά, 4 ασημένια και 3 χάλκινα). Στην πρώτη θέση ήταν η Κίνα με 239 μετάλλια, ενώ μετάλλια πήρανε 83 χώρες.

Αισθανόμαστε περήφανοι και τους ευχαριστούμε.

Κείμενο: Σταυρούλα Μπόγια - Δ' τάξη
Δακτυλογράφηση: Γιώργος Καραθανάσης - Ε' τάξη

Γιουσέιν Μπόλτ

Ο Μπόλτ γεννήθηκε στο Τρελόνι στις 21 Αυγούστου 1986 που είναι Από την Τζαμάικα. Είναι σπρίντερ των 200μ., 100μ. και των 4επί 100 με την εθνική της Τζαμάικας. Το ρεκόρ του στα 100μ. είναι 9.58 στο Βερολίνο το 2009 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ρεκόρ του στα 200μ. είναι 19.19.

Σε ολυμπιακούς αγώνες το ρεκόρ του στα 100μ. είναι 9.63 στο Λονδίνο του



2012 και στα 200μ. έκανε 19.30 στο Πεκίνο το 2008.

Κείμενο: Τάσος Γεωργίου - Δ' τάξη
Δακτυλογράφηση: Άνθιμος Παπαγιαννίδης - ΣΤ' τάξη



Το κολύμπι

Το κολύμπι είναι υγεία. Η κολύμβηση κάνει καλό στην καρδιά, στους πνεύμονες, στους μυς μειώνει το άγχος, δροσίζει. Η κολύμβηση είναι μια ευεργετική άσκηση. Είναι ένα άθλημα ζωής που ωφελεί το σώμα και τον εαυτό μας.

Είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνεται σε όλη την διάρκεια της ζωής και τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία αξίζουν τον κόπο ώστε να μπούμε στο νερό, όπου δουλεύουν όλοι οι μύες του σώματος. Το κολύμπι μπορεί να βελτιώσει τη γενική δύναμη ενός ατόμου τη λειτουργία και την αντοχή.

Κείμενο: Βασιλική Κόκλη - Γ' Τάξη
Δακτυλογράφηση: Άνθιμος Παπαγιαννίδης - ΣΤ' τάξη

SUPER LEAGUE

Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Οι ομάδες που συμμετέχουν οφείλουν να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την Ε.Π.Ο., δηλαδή την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο νικητής του πρωταθλήματος αναδεικνύεται με το τέλος του πρωταθλήματος και κατακτάει την πρώτη θέση. Οι επόμενες τέσσερις ομάδες, που έχουν μικρότερη βαθμολογία, θα παίξουν play-off για την κατάταξή τους. Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται σε χαμηλότερη κατηγορία. Φέτος το πρωτάθλημα καθυστέρησε να ξεκινήσει, λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ε.Π.Ο. και του Υφυπουργού Αθλητισμού.



Κείμενο: Τάσος Μπακάλης (Γ' τάξη)
Δακτυλογράφηση: Κέκης Μιχαήλ (Ε' τάξη)



28η Οκτωβρίου

Η επέτειος του ΟΧΙ φέρνει στην μνήμη όλων μας την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Έλληνα Δικτάτορα που έφερε τίτλο πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας στο Β' παγκόσμιο πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία.

Κείμενο-Δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ' τάξη



18 Οκτωβρίου – Απελευθέρωση της Έδεσσας



ρο τη βάζουμε στο σταυρό. Στο τέλος του κάθε γύρου ο δάσκαλός μας μετρούσε την απόσταση που είχαν οι μπάλες των ομάδων από τη μπάλα Jack και έδινε από έναν βαθμό για κάθε μία από τις δύο μπάλες που ήταν πιο κοντά στη μπάλα στόχο. Η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία ήταν η νικήτρια στο τέλος του αγώνα. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που μέχρι να τελειώσει υπάρχει μεγάλη αγωνία όπως και σε κάθε διαφορετικό παιχνίδι.

Κείμενο: Γιώργος Γ. – Βερονίκη – Άνθιμος – Μαρία – Κων/να
Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπαζήση και Μαρία Καραθίτη(ΣΤ' τάξη)
Δακτυλογράφηση: Μαρία Καραθίτη

Μπότσια

Την 3η πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού, δηλαδή 3 Οκτωβρίου, η ΣΤ' και η Ε' τάξη του σχολείου μας έκαναν αναπαράσταση του αθλήματος Μπότσια. Τα Μπότσια είναι Παραολυμπιακό άθλημα που το παίζουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Είναι δύο ομάδες από τρία άτομα η κάθε μία. Οι παίκτες τις κάθε ομάδας έριχναν με τα πόδια ή με τα χέρια τις μπάλες όσο πιο κοντά μπορούσαν στο στόχο που καλείται η μπάλα Jack. Ο παίκτης έριχνε τη μπάλα μέσα στο χώρο όπου επιτρεπόταν μια έγκυρη βολή. Αν βγει έξω από αυτό το χώρο

3η μέρα Σχολικού Αθλητισμού



Το Φθινόπωρο

Είναι μια εποχή, κρύα πολύ, πέφτουν τα φύλλα όμορφα και η βροχή δυνατή. Ο αέρας που μας φυσά και μας πάει πιο ψηλά, τα φυτά όμως αυτά με τη γνώμη την σωστή, που θα το πούνε σε μια φωνή ανοίξτε τα αφτιά και ακούστε προσεκτικά. Το Φθινόπωρο μας ήρθε με χαρά και εμείς θα το υποδεχτούμε με ανοιχτή την μεγάλη μας αγκαλιά.

Κείμενο: Μένια Πισλίνα – Ε' τάξη
Δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ' τάξη